

Een snoeiploeg op de Oelemars, 15 november 2014.

Op de grijze en grauwe ochtend van zaterdag 15 november 2014 hadden zich 13 leden van de Vogelwerkgroep Losser, gewapend met snoeischaars en takkenzagen, verzameld bij de telpost om op de Oelemars kleine opschietende boompjes te snoeien en hierdoor het zicht op de Oelemars vanaf de telpost weer te verbeteren.



Enkele weken eerder was het grove werk al door een klepelmachine gedaan. Maar op die plaatsen waar de machine niet bij kon werd nu de handsnoeischaar ingezet. En voor de dikkere boompjes hebben we gebruik gemaakt van een motorzaag. In een uur tijd was de westoever voor het grootste deel ontdaan van deze ongewilde houtopslag. De takken en kleine boompjes zijn als richels opgestapeld en kunnen zo weer dienen als schuilplaats en broedgelegenheid.



Hoewel er de hele ochtend al een dreigende lucht hing en het 's morgens vroeg nog geregend had, bleven de snoeiers tot de koffiepauze droog. We hebben de koffie en de koeken in de hut genuttigd en konden meteen hier het resultaat zien van de reconstructie van de eilandjes. Deze waren inmiddels al weer volledig geaccepteerd door de vogels. Kokmeeuwen, Kieviten, Nijlganzen, grauwe ganzen, een Canadese gans, waterhoentjes, meerkoeten en een watersnip. Het krioelde van de vogels. Helaas zagen we vanachter onze koppen koffie ook de eerste regendruppels op het water vallen.

Daarom weer snel aan het werk, want we wilden ook de zichtlijn observatiehut-oeverwaluwand herstellen.

Echter toen we bij de oeverwaluwand aankwamen zonk ons de moed toch echt in de schoenen. Het leek wel een jungle van bramen en botanische rozen. Geen doorkomen aan. Niet eerder hebben we zo'n wildernis aangetroffen.



We hebben nog een kleine drie kwartier geknipt en gezaagd, maar dit wordt toch echt een klus voor bosmaaiers of een kleine klepelmachine.

Toen het uiteindelijk rond half twaalf serieus begon te regenen zijn we gestopt.

De komende maanden zullen we er eens over na denken hoe we deze wildernis aan moeten pakken, want hier moet wat gaan gebeuren, anders gaan we uiteindelijk de oeverwaluwand verliezen.

Sander Wansing.



http://vvglosser.nl/foto/fotoalbums/2014_werkochtend_oelemars_november/index.html